

09-08-2008: zevende dag

Bijgedragen door Administrator
maandag 11 augustus 2008
Laatst geupdate op maandag 11 augustus 2008

Vroeg op en om 7.00 vertrek uit Toronto naar Lancaster een lange rit van 700 km, we weten niet of we het gas nog hadden uitgedraaid, maar blijkbaar niet want we hoorden later van de gas explosie in Toronto. Aankomst om 17.00 uur daarna nog snel naar een Amish markt gereden. Robert was er niet blij mee, en vond ze zwaar gestoord om zo zonder computers, electriciteit en alle andere moderne dingen van deze tijd te leven. 19.00 terug in hotel, en hier gegeten Best western eden resort, daarna wat drinken in de bar, maar Steph mocht er niet in was geen 21, dus boos naar bed stomme Amerikanen. Daarna kreeg ik nog problemen toen we goud wonnen met zwemmen op de olypische spelen, en ik begon te juichen voor de Nederlanders, Amerikanen zien daar de humor niet van in, zeker niet als ze tweede worden.