

07-08-2008: vijfde dag

Bijgedragen door Administrator
maandag 11 augustus 2008

Om 9.00 uur naar Toronto gereden, en daar s-middags eerst naar Canada's Wonderland gegaan, het grootste rollercoasterpark van Canada. Robert en ik hebben daar de Grootste, Hoogste, en langste achtbaan van Noord-Amerika gedaan, Stephanie is niet mee gegaan want die was nog te nat van de andere attractie met een bootje, daar gebleven tot 17.45 om 19.00 aangekomen in Fairmont York hotel, daar gegeten bij de Japanner en nog mijn verjaardag gevierd, want in Nederland was ik al jarig.