

## 03-08-2008: éérste dag

Bijgedragen door Administrator  
maandag 11 augustus 2008  
Laatst geupdate op maandag 11 augustus 2008

Om 6.30 opgehaald door de taxi naar Brussel, vliegtuig om 9.40 opgestegen naar Newark met Yetairways, indiaasemaatschappij, perfecte vlucht, en bediening. Om 11.15 geland op Newark. Nadat ik (Frank) mijn vingers liet scannen wat moet als je Amerika binnen komt sloegen de computers vast tot 2 keer toe, wat een half uur vertraging op leverde. Na de douane formaliteiten konden we eindelijk om 12.50 de taxi naar NY nemen. Na het hotel te hebben verkend 's-middags op stap, eerst naar Grand Central Station, en daar de lunch/diner genuttigd. Daarna te voet naat St Patricks Cathedral, en Rockeffelcenter. Naar boven top of de Rock, om het empirestate vanuit een andere hoek te zien. Om 20.00 uur te voet terug naar het Hotel om wat vroeger naar bed te gaan. De dag is al 6 uur langer dan normaal