

13-08-2008: elfde dag

Bijgedragen door Administrator
woensdag 13 augustus 2008
Laatst geupdate op donderdag 14 augustus 2008

Hallo Iedereen, ik zit nu op het vliegveld, en we moeten nog een uur wachten voor we in het vliegtuig kunnen. Na een uitgebreide foullering zelfs de schoenen moesten uit, na 11 dagen weet je wel hoe het er dan ruikt. Ik moest natuurlijk weer mee in een apart hokje, want ze geloven niet dat ik een kunstheup heb. Vanmorgen eerst nog een stadstochtje door Philadelphia gedaan met een ouderwetse bus, deze stad vonden wij als stad wel een van de mooiste, mooie wijken netjes opgeknapt, bloemen en bomen overal, terwijl dit toch de tweede grootste stad is van de oostkust. Om 12 uur nog een hamburger, en toen langzaam naar the airport gereden was niet zo ver vandaag 120 km. Was weer heet 31 graden, en we hebben in deze 11 dagen geen enkele keer een jas of trui nodig gehad, ook 's-avonds niet. dus al met al een geweldige trip. Alhoewel we op Stephanie na genoeg steden gezien hebben voorlopig. De koffers waren trouwens ook 20 kg te zwaar, dus ik moest eert \$ 100 bijbetalen, maar toen ik 2 keer vloekte, en vertelde dat ik nog een koffer bij ging kopen, mocht het ineens wel zonder geld bij te betalen. Iedereen die gereageerd heeft in het gastenboek bedankt, is altijd leuk om dit te lezen. Tot morgen de Pollekes Speciaal voor mijn zwager, ik heb ook aan de bigmac gezeten..