

## 11-08-2008: negende dag

Bijgedragen door Administrator  
maandag 11 augustus 2008

Om 9 uur het hotel uit de straat op, bij een Starbucks ontbeten, zoals de rest van de Amerikanen. Daarna 1 uur gewacht op onze bus bij een temperatuur van 30 graden. Eindelijk om 11 uur op de bus door Goerge Town, en langs alle monumenten, naar Arlington de begraafplaats waar JFK begraven ligt. + nog 350.000 soldaten. Enorm indrukwekkend, en er worden er nog iedere dag 25-30 begraven. Dus ook vandaag zagen we een aantal begravenis stoets voor bij komen. Om 1.30 uur de bus weer genomen naar het centrum, naar de Mall gelopen, we dachten een winkelcentrum, maar dit is het enorme grasveld vanaf het memorial tot aan het Capitol. Hier liggen ook de musea aan, en hebben het Airspace museum bezocht waar alles van vliegtuigen en maanlandingen te zien is. Met het vrouwtje gaat het steeds slechter, dus een taxi terug naar het Hotel. We hoeven dit jaar trouwens geen stad meer te zien.