

10-08-2008: achtste dag

Bijgedragen door Administrator
maandag 11 augustus 2008

10.00 uur vertrokken naar Washington dc onderweg nog een keer gestopt in een Amis village. De scenic route gereden, en om 13.30 in Washington dc, wat gegeten, en te voet naar het witte huis gelopen stelt niet veel voor als we Mattenburgh opknappen, en we zetten er 1000 man politie en beveiliging om heen is het precies het zelfde. Aangezien het vrouwtje last kreeg van haar benen, hebben we de bus verder genomen voor een rondrit, deze was afgelopen om 18.00 uur konden niet meer overstappen, eerst te voet en toen van armoe maar een taxi genomen naar het hotel, daar mijn vrouwtje niet ver meer kon, en zelfs Steph begon te mekkeren dat ze niet meer kon lopen.